

Het vuile werk opknappen

Schoonmaakbedrijf Aquarel begon in 1979 als tweemansbedrijfje, toen nog onder de naam Brilliant. Eigenaar Dirk Koeleveld schouderde een ladder door Haarlem en liet slechts blinkende ruiten achter, terwijl zijn vrouw Lisa de administratie voor haar rekening nam. Voor schoonmaakbedrijf Piek, dat veel ziekenhuizen in Haarlem reinigde, fungeerde Dirk in de beginjaren als onderaannemer. Langzamerhand bouwde hij een eigen klantenbestand op en kon zijn zaak groeien. Tegenwoordig heeft Aquarel zesentwintig werknemers in dienst, die het vuile werk opknappen voor 'grote' klanten zoals woningbouwverenigingen en -corporaties, kantoren en het Spaarne Ziekenhuis. Via vakantie- en invalwerk kwamen de drie

zonen van het echtpaar - Dirk jr., Dennis, en Daniël - ook bij het schoonmaak-bedrijf. "De jongens hebben allemaal een andere opleiding gedaan, maar zagen hier brood in. We zijn een echt familiebedrijf, en daar ben ik wel trots op," glundert Dirk. Werken met de familie is echter niet altijd even makkelijk, weet Lisa uit ervaring. "Je stelt vaak hogere eisen aan je kinderen dan aan een willekeurige werknemer."

Griezelen

Behalve glazenbewassing en gevelonderhoud, doet Aquarel ook aan interieurverzorging en calamiteitschoonmaak. "Calamiteitschoonmaak kan echt van alles zijn," legt Dirk uit. "Vaak brandschade, riooloverstromingen of andere wateroverlast die bijvoorbeeld door stijgend

grondwater of hevige regenval veroorzaakt wordt." Ter illustratie wijst hij op een foto van een griezelige kamer met een ondefinieerbare substantie op de vloer. "Maaien," zegt hij zonder zichtbaar griezelen. Hij is duidelijk wat gewend. De familie wordt bij hoge uitzondering ook wel eens ingeschakeld voor andere klussen. Lisa herinnert zich glimlachend hoe een klant ooit een enorme kerstboom wilde oprichten. Omdat het personeel van het bewuste bedrijf de grote boom niet goed kon neerzetten, werden de ladders van Aquarel erbij gehaald. Met weinig succes overigens; tot de schrik van allen viel de overgrote boom met ballen en al om. En wie mocht toen de boel opruimen...

