

Apotheek Loomeyer

De geschiedenis van Apotheek Loomeyer gaat terug naar de 17e eeuw, wanneer de zaak wordt opgericht in de Barteljorisstraat onder de naam 'Hoogduitsche Apotheek', met aan de gevel de zo karakteriserende eenhoorn. Eind negentiende eeuw opent men een dependance aan de Zijlweg. In 1964 sluit men de apotheek in de Barteljorisstraat omdat de binnenstad ontvolkt. De grote marmeren vijzel en de oude apothekerspotten (Albarelli) gaan naar het Frans Halsmuseum. Apotheek Loomeyer is ingericht met oude kroonluchters en apothekerskasten. De glaskunst is van J. Pronk en stelt Cosmo en Damian voor, de beschermheiligen van de dokters. De oude eenhoorn van de Barteljorisstraat krijgt in de patiëntruimte een plek. "Aan de voorgevel is een nieuwe eenhoorn aangebracht", ver-



telt Dhr. Skolnik, huidige eigenaar van de zaak. "We zijn verder een doodgevone apotheek hoor, maar wel een waar de mensen vaak

gewoon even langskomen. 'Prachtig' zeggen ze dan allemaal, 'Heel mooi, niks aan doen'".

