

Voorwoord Restaurant Het Heerenhuis

Welkom,

Langs deze weg willen wij u van harte uitnodigen dit prachtige boek over Groot Waterland te lezen. Deel met ons de historie en de wetenswaardigheden van ons mooie gebied en begrijp waarom wij ons hier zo thuis voelen. In uw handen hebt u een uniek exemplaar van dit boek, een speciale uitgave met Het Heerenhuis als middelpunt. Het leek ons gepast deze speciale uitgave te vervaardigen aangezien Het Heerenhuis als locatie een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van Waterland en de Beemster in het bijzonder.

Op 4 juli 1612, inmiddels bijna 400 jaar geleden, vierden de prinsen Maurits en Frederik Hendrik de droogmaking van de Beemster. Ze werden onthaald op een feestmaal in een 'welingerigte tent' door ingenieur Jan Adriaanszoon Leeghwater die verantwoordelijk was voor het ontstaan van dit prachtige nieuwe land. Het was het eerste feestmaal op de plek waar vele generaties Waterlanders en Beemsterlingen de mooiste momenten in hun leven hebben gevierd: Het Heerenhuis.

Het geeft een goed gevoel om dagelijks mee te maken dat mensen uit alle delen van Nederland naar de Beemster komen om culinair te genieten van de producten van deze vruchtbare streek, die wij dagvers aan u presenteren.

De eerste kennismaking met de Beemster is er altijd een van verrassing. Onveranderlijk ontvangen wij positief verbaasde reacties dat er zo dicht bij Amsterdam een verscholen parel ligt. De Beemster: groen, gastvrij, vruchtbaar, rustiek en landelijk. Wij heten u van harte welkom in onze mooie streek.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u nog vaak te ontmoeten in Het Heerenhuis voor een mooi diner, lunch of bruisend knalfeest!

Met vriendelijke groeten,

Het Heerenhuis
Bas en Geraldine Poel

